

Negen Edelstenen

Deel 2



STUDIE GIDS

96^{STE} GEBOORTEDAG VAN

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Voorwoord

Met de zegeningen van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, zijn we verheugd om ter gelegenheid van Bhagawans 96e verjaardag een studiegids uit te brengen met de titel 'Negen Edelstenen: Deel 2' - een compilatie van negen brieven geschreven door onze allerliefste Swami aan Zijn toegewijden. Zijn zoete woorden van liefde en bemoediging helpen ons vooruitgang te boeken op ons spirituele pad en een ideaal leven te leiden op basis van Zijn leringen.

We hebben audiolinks voor deze mooie inspiratiebrieven opgenomen voor uw studie en reflectie, en ook een enquête op [dit adres](#).

Dank U,

Met Liefde

Sri Sathya Sai Scriptural Studies Committee

Inhoudsopgave

Laat God door je heen werken.....	2
Besef je GOD-heid (goddelijkheid).	6
Allemaal zijn in dezelfde stroom.....	8
Ik ontstak het licht van liefde in jou	12
Het geheim van perfecte gezondheid	14
Blijf proberen	16
Zelfverloochening is de kracht.....	18
Breng Hem voortdurend in herinnering.....	20
Vernietig je ego en realiseer Hem.....	22

Laat God door je heen Werken

Tot Hislop

- I. De beste methode om de Vedanta-filosofie te verspreiden, is ernaar te leven; er is geen andere koninklijke weg.
- II. Laat God door je heen werken en er zal geen plicht meer zijn. Laat God schijnen, laat God zichzelf tonen. Leef God. Eet God. Drink God, adem God. Realiseer de waarheid en de andere dingen zullen voor zichzelf zorgen.
- III. Ware liefde breidt het zelf uit, gehechtheid trekt het samen.
- IV. De hemel is in jou. Zoek geluk niet in het object van zintuigen, besef dat geluk in jezelf zit.
- V. Er is geen roos zonder een doorn. Ongemengd geluk is niet te vinden in deze materiële wereld, al het geluk is in het Superiore Zelf.
- VI. Zowel in de laagste worm als in de hoogste mens is dezelfde goddelijke natuur aanwezig. De worm is de lagere vorm waarin de goddelijkheid meer wordt overschaduwd door maya. Dat is de hoogste vorm waarin het het minst is overschaduwd. Achter alles bestaat dezelfde goddelijkheid en daaruit komt de basis van moraliteit voort.

Met Zegeningen

Baba



10

Healings



PHONE: KOTHA CHERUVU 30
WHITEFIELD 33

BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA

PRASHANTI NILAYAM (A.P.)

Date.....

- I The best method of spreading vedanta Philosophy is to live it; There is no other royal Road,
- II Let God work Through you, and There will be no more duty. Let God shine forth, Let God show himself, live God. Eat God. Drink God, breathe God, realize the truth and the other things will take ^{CARE OF} ~~themself~~ selves
- III True Love expands the self, attachment contracts it.
- IV Heaven is within you. seek happiness ^{not} of in the ^{OBJECT OF} senses, realize that happiness is within your self,
- V There is no rose with out a thorn unmixed happiness is not to be found in this material world, all happiness ~~is~~ is in self Supreme.

VI in the lowest worm as well as in the highest human being the same divine nature is present. The worm is the lower form in which the divinity has been more over shadowed by maya.

That is the highest form in which it has been least over shadowed behind every thing the same divinity is existing and out of this comes the basis of monality.

With Blessings
Baba.

.....

- V1 "Laat God door je heen werken, en er zal geen plicht meer zijn". Hoe kunnen we dit ideaal bereiken?
- V2 Welke uitspraak(en) van Swami in bovenstaande brief resoneert met jou en waarom?



Besef jou GOD-heid

Kamp "Brindavan"

Mijn beste Rajagopal! Accepteer mijn liefde en zegeningen.

Verander naar eigen inzicht alle struikelblokken van de wereld in stapstenen naar realisatie.

De energie die we verspillen aan het beoordelen van anderen is precies wat we nodig hebben om onze eigen idealen waar te maken.

Besef uw GOD-heid. Gooi het kleine zelf in de totale vergetelheid, alsof het nooit heeft bestaan. Wanneer de kleine zeepbel barst, bevindt hij zich in de hele oceaan. Jij bent het Geheel, het Oneindige, het Al.

Beste Radja! Uit lang karnen (van) deze melk van de wereld komt boter en deze boter is GOD. Mensen met een hart krijgen de boter, en de karnemelk wordt overgelaten voor de intellectuelen.

Richten op een leeuw en hem missen, in plaats van op een jakhals te jagen en hem te vangen.

Laat GOD door je heen werken, en er zal geen plicht meer zijn. Laat GOD schijnen. Laat GOD Zichzelf laten zien. Realiseer de Waarheid en de andere dingen zullen voor zichzelf zorgen.

Radja! Maak je geen zorgen, wees blij. Swamiji is altijd bij je, in je. Jyoti is een heel braaf meisje, maak haar blij en geef Santosh.

Met liefde

Baba

.....

V1 "Uit lang karnen (van) deze melk van de wereld komt boter en deze boter is GOD. Mensen met een hart krijgen de boter, en de karnemelk wordt overgelaten voor de intellectueel." Wat begrijp je uit dit bericht?

Camp

"Brindavan"

My Dear Rajagopal! Accept my Love and Blessings

By your discretion convert All stumbling blocks of the world into stepping stones to realisation.

The energy we waste in judging others is just what is need to make us live up to our own ideals.

Amert your GOD-head. Fling into utter oblivion the little self, as if it had never existed. when the little bubble bursts, it finds itself the whole ocean. you are the whole, the Infinite, the All.

Dear Raju! out of long churning this milk of the world comes butter and this butter is GOD. Men of heart get the better, and the better-milk is left for the intellectual.

Aim at a lion and miss it; rather than hunt a jackal and catch it.

Let GOD work through you, and there will be no more duty. Let GOD shine forth. Let GOD show Himself. Realise the Truth and the other things will take care of themselves.

~~Raj~~ Raju! don't worry, Be happy Sevayyi is always with you. in you jyoti is very good girl make happy and give Santosh.

With Love

Baba

Allemaal zijn in dezelfde stroom

Mijn beste Hislop! Ik ben heel blij dat ik gisteren je mooie brief heb ontvangen. Hoe gaat het nu met je gezondheid? Maak je daar geen zorgen over. Je lieve GOD is altijd bij je, in je, om je heen.

Hislop! sinds enkele dagen is je schoonzus bij mij (bij Brindavan). Ze is erg blij, doet dagelijks Bhajan en Dhyanam, Jani is ook bij haar.

Mijn beste! Allen zijn onze medepassagiers, onze reizigers - al het leven, planten, dieren, niet alleen mijn Bhakta, maar onze broer bruut, onze broer plant, niet alleen onze broer de goede, maar onze broer de slechte, onze broer de spirituele en onze broer de goddelozen. Ze gaan allemaal naar hetzelfde doel. Ze zitten allemaal in dezelfde stroom; elk haast zich naar die oneindige vrijheid.

Hislop! De momenten van realisatie zijn die waarop alle gedachten van wereldse relaties, wereldse connecties, wereldse banden, wereldse eigendommen, wereldse verlangens, wereldse behoeften, allemaal versmolten zijn in GOD, in Waarheid.

Mijn geliefde! Elk wezen dat zich in het universum bevindt, heeft het potentieel om de zintuigen te transcenderen. Zelfs de kleine worm zal op een dag de zintuigen overstijgen en GOD bereiken. Geen leven zal een mislukking zijn.

Er bestaat niet zoiets als falen in het universum. Honderd keer zal een mens zichzelf pijn doen, duizend keer zal hij vallen, maar uiteindelijk zal hij beseffen dat hij GOD is.

Mijn jongen! Jij en ik zijn beide kanalen van hetzelfde oorsporng en dat is GOD. Als zodanig is jouw natuur GOD en de mijne ook. Je bent van de aard GOD door je geboorterecht. Het zuivere hart is de beste spiegel voor de weerspiegeling van de waarheid, dus al deze disciplines zijn voor de zuivering van het hart en zodra het zuiver is, flitsen alle waarheden er in een minuut op. Alle waarheid in het universum zal zich in je hart manifesteren als je voldoende zuiver bent.

Hislop! Hoe moeilijker de omstandigheden, hoe moeilijker de omgevingen, hoe sterker men wordt die uit die omstandigheden komen. Dus verwelkom al deze externe problemen en zorgen.

Wanneer de bel barst, bevindt hij zich in de hele oceaan. Jij bent het geheel, het oneindige, alles. Uit lang karnen van deze melk van de wereld komt boter en de boter is ... GOD. Mensen met een hart krijgen de boter, en de karnemelk wordt overgelaten voorde intellectueel.

Mijn liefje! Geef mijn genade en zegen aan uw vrouw en Sai Brothers en Sisters.

Met Liefde

Baba

.....

V1 "Ze gaan allemaal naar hetzelfde doel. Allemaal zijn in dezelfde stroom". Als onze vijanden en al degenen die ons pijn doen ook in dezelfde stroom stromen zitten en naar hetzelfde doel gaan, waarom vinden we het dan een uitdaging om degenen die ons pijn doen, gemakkelijk te vergeven?

V2 "De momenten van realisatie zijn die waarop alle gedachten aan wereldse relaties, wereldse connecties, wereldse banden, werelds eigendom, wereldse verlangens, wereldse behoeften, allemaal zijn versmolten in GOD, in Waarheid" – Dit lijkt een belangrijk inzicht te zijn in het begrijpen van het idee van 'realisatie'.

- i. Wat betekent deze verklaring?
- ii. "Alles versmolten in God, in Waarheid" – Wat betekent dit en hoe kunnen we ons leven leiden dat dit ideaal vervult?



Camp "Brindavan"
Near white field station
Bangalore Dl.

PRASANTHINILAYAM
PHONE NO. 30, PENUKONDA
ANANTHAPUR DT.

DATE: 24-3-71

My dear Hislop! I am very happy
I received your lovely letter yesterday, now how
is your health? don't worry about that, your lovely
GOD is always with you, in you, around you.

Hislop! from some days your sister-in-law is with
me (at Brindavan) she is very happy day by day doing
Bhajan and Dhyanaam jani also with her.

My dear! all are our fellow passengers, our travellers—
all life, plants, animals, not only my ~~brother~~
but our brother brute, our brother plant, not only our
brother the good, but our brother the evil, our brother
the spiritual and our brother the wicked. They are
all going to the same ~~god~~ goal. all are in the same
stream, each is hurrying towards that infinite freedom.

Hislop! The moments of realisation are those when
all thoughts of worldly relations, worldly connec-
tions, worldly ties, worldly property, worldly desires,
worldly needs, are all melted into GOD, into truth.

My dear one! every being that is in the universe has
the potentiality of transcending the senses. even the
little worm will one day transcend the senses and
reach GOD. No life will be a failure.

There is no such thing as failure in the universe. a hundred times man will hurt himself, a thousand times he will tumble, but in the end he will realize that he is God.

my Boy! you and I are both outlets of the same Cannel and that is God. as such your nature is God and so is mine. you are of the nature of God by your birth right, the pure heart is the best mirror for the reflection of truth so all these disciplines are for the purification of the heart and as soon as it is pure all the truths flash upon it in a minute all truth in the universe will manifest in your heart. if you are sufficiently pure.

Hislop! the harder the circumstances, the more trying the environments the stronger are the men who come out of those circumstances. we welcome all these outside troubles and anxieties.

when the bubble bursts, it finds itself the whole ocean you are the whole, the infinite, the all. out of long churning this milk of the world comes butter and this butter is God. men of heart get the butter, and the butter-milk is left for the intellectual.

My Love! Tell my Grace and Blessings to your wife and Sai Brothers and sisters

With Love

Baba

~~~~~

# Ik Ontstak het Licht van Liefde in Jou

24.8.89

Prasanthi Nilayam

Raja! Accepteer mijn Liefde en Zegeningen.

Ik heb de lamp van Liefde in je aangestoken. Ik heb het vuur in je aangestoken om de woede van lust, van hebzucht, van boosheid, gebonden door koorden van gehechtheid, te voeden. Ik fluisterde je het geheim in van het vechten tegen je innerlijke vijanden, een leven van liefde te leiden, de naam van GOD te herhalen, mijn beeld in je hart in te sluiten, lichaam en je ziel te doordringen met liefde, de goddelijke liefde die je had gekend, niet mij, vulde jou met de glorie van uwe majesteit. Leerde je adem hum so (sohum) te neuriën, dat je verder dan het kwaad kon kijken. O... Heer.

Met Liefde en Zegeningen

Raja, Sai is altijd bij je, in je, om je heen

Jij bent Sai

*Baba*

Geef mijn Liefde en Zegeningen aan Mevr.Raja

.....

- V1 Hoe kunnen zowel de lamp van liefde als het vuur dat door Swami in ons hart wordt aangestoken, helpen de innerlijke vijanden te bestrijden?
- V2 Door regelmatig de *Sohum*-mantra te reciteren en je bewust te zijn van je ademhaling, hoe helpt dit ons verder te kijken dan het kwaad?

24. 8. 89.  
Prasanthi Nilayam.

Raja: Accept my love and Blessings  
I lit the lamp of love. Inside of you  
I lit the fire within you. To feed the rage  
of lust, of greed, of anger, bound by strings  
of attachment. I whispered to you  
The secret of fighting your inner foes  
Living a life of love, in chanting GOD name  
Embedding my picture in your heart  
Permeating body and soul with love  
The Divine love that you had known not  
me filled you with the glow of Thy majesty  
~~Too~~ Taught you breath to hum so (sohum)  
That you could see beyond the evil, oh... Lord  
with love and Blessings.

Raja, Sai is always with you. in you. around you  
you are Sai

Balm.

Tell my love and Blessings to Mrs. Raja

---

# *Het Geheim van Perfecte Gezondheid*

24.7.71

Mijn beste Hislop! Ik heb je brief ontvangen. Ik ben zeer gelukkig. Hoe gaat het met je gezondheid? en oefeningen Hislop! Het geheim van volmaakte gezondheid ligt in het altijd opgewekt houden van de geest, nooit bezorgd, nooit gehaast, nooit neergeslagen door enige angst, gedachte of bezorgdheid.

Laat al je gehechtheden van elk object los en concentreer je op één ding, het ene feit, de ene waarheid, je goddelijkheid, onmiddellijk op de juiste plek waar je je zelfrealisatie bereikt.

Niets is in een dag gedaan. Religie kan niet worden ingeslikt in de vorm van een pil. Het vereist harde en constante oefening. De geest kan alleen worden overwonnen door langzame en gestage oefening.

Hislop! Gematigheid in humeur is deugd. Gematigheid is in principe een ondeugd. Onreinheid is slechts een opstapeling waaronder de ware aard van de mens verborgen is gebleven.

Mijn beste! Jij bent de belichaming van God. Vul uzelf met de gedachte aan uw almacht, uw majesteit en uw heerlijkheid. Open de poorten van wijsheid. Betreed de verblijfplaats (van) gelukzaligheid. Rust voor altijd in vrede.

Hislop. Hoe gaat het met je wederhelft? Geef mijn Zegeningen aan haar en alle familie. Ik ben altijd in jou, bij jou.

Met Liefde

*Baba*

.....

- V1** In deze brief schrijft Swami een eenvoudige manier voor om ons lichaam gezond te houden. Onderzoek in hoeverre we deze eenvoudige suggesties volgen. Hoe kunnen we onze dagelijkse levensstijl ten goede veranderen door Swami's begeleiding op te volgen?
- V2** "Moderatie is in principe een ondeugd". Bhagawan spoort ons aan om ons aan het hoogste principe te houden en dienovereenkomstig te leven. Wat zijn de principes die we niet mogen compromitteren om het uiteindelijke doel te bereiken?



DATE 24.7.71

My dear Hislop! I received your letter  
I am very happy. How is your health? and practice  
Hislop! The secret of perfect health lies in keeping the  
mind always cheerful, never worried, never  
hurried, never borne down by any fear, thought ~~concern~~,  
or anxiety.

have all your attachments severed from every  
object and concentrate yourself on one thing. The  
one fact; one truth, your divinity, immediately  
on the spot you gain realisation

nothing is done in a day. religion can not be  
swallowed in the form of a pill. it requires hard  
and constant practice. The mind can be conquered  
only by slow and steady practice.

Hislop! moderation in temper is virtue  
moderation in principle is a vice. impurity is a mere  
superimposition under which the real nature of  
man has been hidden.

my dear! you are the embodiment of God. fill yourselves  
with the thought of your almightiness, your majesty and  
your glory. open the gates of wisdom. Enter the abode  
bliss. Rest in peace forever

Lop. How is your Mrs. give my Blessings to her and all  
family. I am always with you with you  
with  
Love Baba

~~~~~

Blijf Proberen

12.11.71

om 9 AM

Tot Hislop

Om te proberen te mediteren, om te proberen stil te worden, om te proberen te ontspannen. Blijf proberen. Elke positieve poging die je doet, is niet tevergeefs. Elke steen die aan een tempel van baksteen wordt toegevoegd, brengt die tempel dichterbij de voltooiing. Dus blijf proberen en op een dag zul je plotseling de lagere rijken van je geest doorboren en in contemplatie gaan en je zult in staat zijn om te zeggen: “ja, ik weet het. Ik heb gezien. Nu ken ik volledig de weg die ik bewandel.” Blijf proberen. Je moet ergens beginnen. Het zelf waar je niet over kunt spreken, je kunt er alleen maar proberen over na te denken, als je daar om geeft, op één manier: voel je geest, lichaam en emoties, en weet.

Met Zegeningen

Baba

(Noot van Swami, persoonlijk bezorgd door een boodschapper aan Jack Hislop in de ashram.)

.....

- V1 Hoe standvastig zijn we in het beoefenen van dagelijkse meditatie?
- V2 Wat houdt ons tegen om dagelijks te mediteren. Bespreek praktische tips over hoe een ieder elk ander kan inspireren en aanmoedigen om dagelijks te mediteren.

To Hislap.

12.11.71.

at 9.A.M.

To try to meditate, to try to become quiet
To try to relax. Keep trying. Every positive effort
that you make, is not in vain. Every single
brick added to a temple made of brick
brings that temple closer to completion.
So keep trying and one day all of a sudden
you will pierce the lower realms of your
mind and enter into contemplation
and you will be able to say: "yes, I know,
I have seen, now I know fully the path that
I am on" Keep trying. You have to start
somewhere. The self you can not speak of,
you can only try to think about it,
if you care to, in one way: feel your mind
body and emotions, and know.

With Blessings

Baba

Zelfverloochening is de kracht

Radja! Accepteer mijn Liefde en Zegeningen.

Ik heb je lieve brief ontvangen. Hoe gaat het met je Raja?

Wees gelukkig. Maak je geen zorgen. SAI is altijd bij je.

Zelfverloochening is de kracht om te strijden tegen kwade krachten en de geest in toom te houden. Het is de waarheid en alleen de waarheid die iemands echte vriend, familielid, zelf (Atma) is. Houd je aan de waarheid, betreed het pad van gerechtigheid en geen haar van je lichaam zal ooit gewond raken.

Je moet niet perfect zijn. Dat ben je al. De natuur is als dat scherm dat de werkelijkheid daarachter verbergt. Elke goede gedachte waar je aan denkt of naar handelt is als het ware gewoon de sluier verscheuren en de zuiverheid, de oneindigheid, de God, daarachter manifesteert zichzelf meer en meer.

Radja! Als je eenmaal komt, moet je naar de zomerles komen in mei (20.5.78) tot 20.6.78

(Met Liefde)

Baba

Beste Radja! Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je gezondheid? Maak je geen zorgen! Swami is altijd bij, in je, om je heen. Wees gelukkig.

Met Liefde en Zegeningen

Baba

.....

V1 "Zelfverloochening is de kracht om te strijden tegen kwade krachten en de geest in toom te houden. Het is Waarheid en Waarheid alleen". Wat betekent verzaking voor jou?

V2 Swami zegt: "De waarheid is je echte vriend en door ons aan de waarheid te houden, zullen we altijd beschermd worden". Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons te allen tijde aan de Waarheid houden?

Raja! Accept my Love and Blessings
I received your sweet letter. How are you Raja?
Be happy. Don't worry. SAI is always
with you.

Renunciation is the power of battling against
evil forces and holding the mind in check.
It is Truth and Truth alone. That is one's
real friend, relative, self, (Atma) Abide
by Truth, tread the path of righteousness
and not an hair of your body will ever
be injured.

You are not to be perfect; you are that
already. Nature is like that screen which is
hiding the reality beyond. Every good thought
that you think or act upon is simply tearing
the veil as it were, and the purity,
the infinity the GOD behind manifests itself
more and more.

Raja! one's you come, must come to summer
class also may (20.5-78,) to 20.6.78. (with Love)
--- Baba ---

Dear Raja! How are you? How is
your health? Don't worry! Success is
always with you. In you around you.
Be happy. With Love and
Blessings

Baba

~~~~~

# *Breng Hem Voortdurend in Herinnering*

Mijn geliefden! Wat in de eerste plaats nodig is voor iemand die zich uiteindelijk volledig aan de Heer wil overgeven, is een bewustzijn van volmaakte zekerheid onder de beschermende genade van de Allerhoogste Heer. Dit bewustzijn kan ons nooit verlaten als we voortdurend de herinnering aan Hem in praktijk brengen. Waarlijk, zelfs de herinnering is Darshan. De herhaling van GODS naam moet leiden tot toewijding van alle handelingen aan Hem. Deze herinnering zal de jouwe zijn, zelfs als je intellectueel en fysiek actief bent in alle lagen van de bevolking als je bedenkt dat die activiteiten worden uitgevoerd in de naam en ter wille van de Heer. Zorg ervoor dat u tijdens uw vrije momenten uw gedachten bezighoudt met de contemplatie van GOD; en mediteer tegelijkertijd op de waarheid dat al je fysieke en mentale krachten hun bron en inspiratie hebben van de kosmische energie van het Goddelijke.

Met Zegeningen

*Baba*

.....

- V1** Swami zegt: "Wat in de eerste plaats nodig is voor iemand die zich uiteindelijk volledig aan de Heer wil overgeven, is een bewustzijn van volmaakte zekerheid onder de beschermende genade van de Allerhoogste Heer". Daarom houdt het in dat wanneer we doorzeefd zijn met twijfel, onzekerheid, angst, bezorgdheid en andere emoties, dit laat zien dat we ons niet hebben overgegeven. Hoe kunnen we te allen tijde in de staat van overgave blijven?
- V2** Swami herinnert ons eraan om Gods naam te herhalen, vooral tijdens 'slechte momenten', maar het is op deze momenten dat we dit eenvoudige advies vaak niet onthouden. Welke stappen kunnen we nemen om ervoor te zorgen dat we God gedenken, vooral wanneer we deze 'slechte momenten' meemaken?



Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

TELE No. 33  
BRINDAVAN  
WHITEFIELD

TELE No. 30  
PRABANTHIMILAYAM, P. O.  
ANANTHAPUR DT

My Dears! what is primarily needed for one who wants to ultimately surrender himself entirely to the Lord is a consciousness of perfect security under the protecting grace of the Supreme Lord. This consciousness can never leave us if we constantly practise the remembrance of Him. Verily, remembrance itself is Darshan. The repetition of GOD's name must lead to dedication of all your actions to Him. This remembrance will be yours even when you are intellectually and physically active in all the work of life when you consider that those activities are performed in the ~~name~~ name and for the sake of the Lord. During your off-moments do not fail to keep your thoughts engaged in the contemplation of GOD and at the same time meditate upon the truth that all your physical and mental powers have their source and inspiration from the Cosmic energy of the Divine

With Palmsuji  
Baba

---

# *Vernietig je Ego en Realiseer Hem*

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Mijn geliefden! Aanvaard mijn Zegeningen en Liefde. Ieder vanuit ego neemt zijn geboorte en gekleed in ego sterft en komt en gaat, geeft en ontvangt en verdient en geeft uit, en handelt vanuit leugens of spreekt de waarheid, al die tijd uit ego. Hemel en hel en incarnaties. Al deze uit ego zijn niet gratis. Degenen die hun ego wegwerken, bereiken verlossing. De Heer is altijd waarheid, en hoger dan het hoogste. Maar je moet je ego vernietigen en Hem realiseren. Hij is in je, bij je en om je heen. Wees gelukkig.

Met Liefde en Zegeningen

*Sri Sathya Sai Baba*

(Baba)

.....

**V1** Hoe weten we dat ons handelen, gemotiveerd is door ego?

**V2** Welke praktische tips kunnen we gebruiken om onze ego te vernietigen?





## Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

TELE NO 30  
BRINDAVAN  
WHITEFIELD 560 067  
TELE NO 36  
PRASANTHINILAYAM P O  
ANANTAPUR DT 515134

My dears! Accept my blessings and love  
Each one from ego takes his birth and clad in  
ego dies and comes and goes, Gives and  
receives and earns and spends, and deals  
in lies or speaks the truth, In ego all the  
while. Heaven and hell and incarnations.  
All these from ego are not free. Those who  
do away with their ego attain salvation.  
The Lord is ever true, and higher than the  
highest is, But you must crush your ego  
and realize Him, He is in you, with you  
and around you, Be happy.

With love and blessings  
Sri Sathya Sai Baba  
(Baba)



**Sri Sathya Sai Scriptural Studies Committee**

**©2021 Sri Sathya Sai International Organization, All Rights Reserved**

**©2021 Vertaling Stichting Sri Sathya Sai Baba Zone 1 Suriname / SSSIO-Suriname**

**[sathyasai.org](http://sathyasai.org)**